

## **20210129-Taygeta-NL-Eenhoorns-symboliek-en-Agenda-2030**

UNICORNS SYMBOLISME EN AGENDA 2030 - Buitenaards contact

Informatie door Anéeka van Temmer:

De Eenhoorns dragen grote symboliek in zich en de Cabal zelf heeft ze in die zin gebruikt, en voor niet zo logische dingen, zoals hun trans-gender of offeragenda's.

Maar de bekendste en meest logische symboliek is de zoektocht naar volmaaktheid, naar het onbereikbare, maar zelfs als dat zo is, zoeken en vechten we voor dat wat onbereikbaar is.

Bijvoorbeeld, gebruik makend van wat Swaruu zei, dat zij met al haar kracht ernaar heeft gestreefd alles te weten als haar ultieme doel. Maar ze weet ook dat het onmogelijk is om alles te weten. Toch vecht ze met alles om het te bereiken. Dus, alles weten, is Swaruu's eenhoorn.

Informatie door Yázhí Swaruú Tasherit:

Het is zeldzaam om in de cultuur de symboliek van kuddes eenhoorns te zien, over het algemeen worden ze alleen of hooguit met z'n tweeën samen gezien. Ik heb ze niet in kuddes gezien, maar ze moeten er zijn.

Het is esoterische symboliek gebaseerd op de Aarde, de verborgen wereld. De eenhoorn symboliseert de komst van een grote verandering, als de materialisatie van een messias, met die boodschap. Maar er is meer, het breidt zich uit om de komst van een tijd van verandering aan te geven, waarin mensen zullen worden misleid, ze zullen worden voorgelogen. Ze zullen worden misleid tot het gehoorzamen van een agenda. Het wordt gezien als een symbool van de antichrist.

Dit druist volledig in tegen het beeld van een goed en volmaakt dier, een ideaal dier. Het symboliseert ook het derde oog, dat ook het oog van Horus is. Dat is ook, symbool voor Zonneaanbidding. Atonisme. Monotheïsme van Ahkenaten en Nefertiti. Het symboliseert wie het licht draagt, maar in het negatieve aspect de eenhoorn vertegenwoordigt, als Lucifer.

De eenhoorn heeft ook te maken met de pijnappelklier en dus met transformatie. Daarom wordt de eenhoorn in India ook in verband gebracht met Shiva, vanwege zijn verband met verandering. Dit is een positief aspect, want het wordt geassocieerd met de planeet Pluto. Shiva wordt geassocieerd met Pluto en de eenhoorn met Shiva. Dit is de positieve kant.

**\*\*Deze afbeelding wordt niet getoond wegens gebrek aan beeldondersteuning\*\***

Het symboliseert ook dat je niet langer voor de gek gehouden kunt worden. Het vallen van het ene systeem voor het andere, het verwijderen van een sluier over de ogen. Het ontwaken. Dit heeft ook te maken met het feit dat de wetenschap van de Cabal op Aarde Pluto van zijn status als planeet heeft ontdaan, hem tot planetoïde heeft gedegradeerd, in een poging om het belang van Shiva te verminderen, om zo de controle van de Matrix op Aarde te behouden. Een eenhoorn wordt ook geassocieerd met de komst van een aanstaande veroveraar. Met zijn derde oog (hoorn) ziet hij in de toekomst. De veroveraar kan ook een nieuw paradigma zijn. Hij verwijdert de sluier uit de ogen van hen die onderdrukt zijn geweest en opent hen, voor hun ware aard.

In de Keltische Mythologie symboliseert het een totale controle over de genetica, omdat het een spiraal is, als twee in elkaar verstrengelde slangen, net als zijn hoorn die een spiraal is. Maar het is symboliek van fallus of een penis in erectie, die zijn genetica geeft of oplegt.

**\*\*Deze afbeelding wordt niet getoond wegens gebrek aan beeldondersteuning\*\***

Positieve en negatieve kant, twee kanten van dezelfde medaille. Dezelfde eenhoorn.

Op dit moment is de eenhoorn erg trendy, we zien hem in allerlei dingen, t-shirts, mokken, versieringen, kettingen en nog veel meer. Vreemd genoeg wordt hij meestal vergezeld door een regenboog.

**\*\*Deze foto wordt niet getoond wegens gebrek aan beeldondersteuning\*\***

Dat komt omdat de eenhoorn wordt gebruikt als symbool om hun agenda op te leggen, het is de verandering die ze willen opleggen, het negatieve aspect van de eenhoorn, het tegenovergestelde van Shiva, die het positieve is. Met andere woorden, het opleggen van verandering.

De eenhoorn heeft een sterke mannelijke associatie, vanwege de opgerichte fallus en de genetica die hij oplegt met de kracht van een hengst-paard. Maar ze degraderen het, ze draaien het naar de negatieve, vernederende mannelijkheid. Om het mannelijke te verdraaien ten gunste van de transseksuele agenda's, die op hun beurt verbonden zijn met de agenda's 21 en 30 van de ontvolking van de planeet.

Weinigen hebben ingezien dat mannelijkheid onder vuur ligt, en in de perceptie van de massa wordt gepresenteerd als iets destructiefs, "Toxische Mannelijkheid" de reden voor de problemen van de wereld, de oorzaak van alle kwaad. De oorzaak van de aanval op vrouwen, op het vrouwelijke. Wat het vrouwelijke onderwerpt. Het wordt overal opgelegd, met feministische bewegingen en hun varianten of met zaken als campagnes tegen gendergeweld en feminicide.

Dit creëert een grotere scheiding tussen mannen en vrouwen. Meer conflict, minder eenheid.

Meer controle voor de mens, ontvolking, want er zullen minder kinderen zijn. Het gaat allemaal om controle over de perceptie. Het creëren van een schuldgevoel in de psyche van de man, alleen al omdat hij man is. Schaamte voor wat ze doen, opgelegd aan de menselijke geest via de media. Strafbaar gesteld omdat je een man bent. De eenhoorn vertegenwoordigt de man, getransformeerd in een klein, zwak, grappig dier, als een baby eenhoornknuffel met babyoogjes, weerloos, met regenbogen omdat mannelijkheid is omgebogen ten gunste van de transgender.

De regenboog wordt gebruikt vanwege zijn verscheidenheid aan kleuren, die elk van de verschillende seksuele tendensen in één ding symboliseren. Het geeft aan dat deze verschillende kleuren verslaan wat ernstig is, wat gedefinieerd is. Blauw, zwart (positieve kant) symboliseren het mannelijke, en de vrolijke kleuren zoals roze, geel of oranje worden geassocieerd met het vrouwelijke. De Eenhoorn symboliseert hier de vernietiging van mannelijkheid op Aarde.

En zij willen het mannelijk geslacht niet, omdat zij degenen zijn die in staat zijn iets te doen tegen het door de Cabal opgelegde systeem, omdat de mens wordt geassocieerd met actie, met iets doen, met verdedigen in het algemeen. Het verliezen van alle gevoel van wat het is om een man te zijn. Als een verdediger en beschermer van het vrouwelijke, samenwerkend, niet gescheiden, nooit gescheiden.

**\*\*Deze foto wordt niet getoond wegens gebrek aan beeldondersteuning\*\***

Zielen hebben geen geslacht; ze zijn gewoon zielen. Geslacht is slechts een eigenschap of ervaring van het fysieke lichaam. Maar aangezien dat fysieke lichaam een reeks gedefinieerde ervaringen oplevert... zorgen die ervaringen die in het ene of het andere geslacht zijn beleefd, ervoor dat de zielen een duidelijke voorkeur hebben om van het ene of het andere geslacht te zijn.

Men is in vorige incarnaties, beide geslachten geweest. Wie van geslacht wil veranderen, kan dat in de volgende incarnatie doen. Maar het heeft geen zin om dat in de huidige incarnatie te doen, omdat je al het een of het ander bent. Tenzij dat de eigenlijke ervaring van de verwarrende en chaotische 3D juist is om transgender te zijn...

Het lijkt erop dat veel mensen gedwongen zijn tot een geslacht dat niet hun voorkeur heeft, wat leidt tot interne conflicten. Maar in het geval van de Aarde zoals die nu is, komt 90% of 98% (om een percentage te noemen) van de homoseksualiteit voort uit cultureel opgelegde ideeën of media,

met behulp van acteurs en actrices en modetrends van "hoe te zijn". En de jeugd volgt hen, gewoon omdat het cool is, omdat het "in" is, omdat het trendy is. Ze zien de toekomstige gevolgen niet.

Er zijn altijd al homoseksuelen geweest, het is niet tegen hen. Het is tegen degenen die dit gebruiken als een wapen tegen mensen, om de jeugd te vernietigen en daarmee de toekomst van de mensheid. Het is geen kwestie van homofobie. Voor mij maakt dat deel uit van de agenda, zodat deze agenda niet kan worden aangevallen, omdat dezelfde homoseksuelen zullen komen opdagen om hun rechten te verdedigen. Daarom benadruk ik dat ze die gebruiken, als een wapen. Ieder in het bijzonder verdient respect, het is niet tegen iemand. Het is tegen dat ze dat als wapen gebruiken, zoals ze met ontelbare andere dingen doen.

En aan de andere kant is er de feministische agenda. Hoewel het feminisme positieve aspecten heeft en daar geen twijfel over bestaat, is het probleem eens te meer wanneer het verder wordt ontwikkeld met andere doelstellingen voor ogen, waarbij de echte rechten van de vrouw worden gemaskeerd en gebruikt als schild tegen het aanvallen van een dergelijke agenda. Het is de scheiding tussen de seksen, altijd scheiden, verdelen om te winnen. Het creëert conflicten van allerlei aard, en ook dat van identiteit. We zien bijvoorbeeld het verlangen om mannen en vrouwen in alles als gelijken te beschouwen, terwijl dit niet het geval kan zijn.

Zij zijn niet gelijk, maar dit betekent niet dat de een superieur is aan de ander, maar dat zij elkaar aanvullen.

Als de rechten en dus ook de verantwoordelijkheden van beide geslachten gelijk worden, valt de identiteitsperceptie uiteen en daarmee ontstaat een eindeloos aantal problemen. Maar dat niet alleen, het creëert ook een grotere uitbuiting van de maatschappij en de mens, omdat nu in de maatschappij de man als gemiddelde, niet langer in staat is in zijn eentje een gezin te onderhouden, waardoor de noodzaak ontstaat voor zowel mannen als vrouwen om te gaan werken om de minimale uitgaven te kunnen betalen. Dit leidt tot de vernietiging van de gezinseenheid en daarmee tot de vernietiging van gemeenschappen, want het gezin is de basis van de samenleving. Hierdoor ontstaat een dystopische samenleving.

De kwestie van het feminisme is zeer complex. Het is net als de homo agenda. Echte rechten van een groep gebruiken om een andere agenda te verbergen en de leden van die groep voor hen laten werken, in de overtuiging dat ze alleen hun rechten verdedigen. Je kunt hun agenda's niet op die manier aanvallen, omdat minderheidsgroepen die agenda's voor zichzelf zullen verdedigen.

Natuurlijk worden vrouwen onderdrukt. Maar ze vergeten dat mannen dat ook zijn. Maar door de schuld te geven aan een of andere groep wordt het probleem alleen maar groter. Natuurlijk misbruiken veel mannen vrouwen, maar vrouwen misbruiken ook mannen en op verschillende complexe manieren, soms niet dezelfde, maar het probleem is voor iedereen en men kan de problemen van het ene geslacht niet oplossen door het andere uit te buiten. Het probleem is dat het Feminisme, als wereldwijde trend, deze gelijkheid niet nastreeft, maar eerder een vrouwelijke superioriteit over mannen oplegt. Daarmee weer het instorten van het aantal geboorten... het verlagen van het aantal mensen als agenda.

Alles is tot in de puntjes gepland. Zoals ik al zei, jullie worden gedomineerd door een soort die intellectueel superieur is.