

20210623-Taygeta-NL-Galactische-Federatie-Hebben ze het goede voor met ons?-Hun-management-van-de-aarde-deel-2



Galactische Federatie - Goede Kerels? Hun Beheer van de Aarde (Yazhi, Swaruu, Aneeka-Taygeta-Pleiaden)

Is de Federatie goed of slecht?

Yazhi: Zoals met veel grote dingen, hoe groter, hoe complexer. Niemand kan zeggen of het goed of slecht is, als zodanig, rekening houdend met het feit dat de Federatie niet één enkele entiteit is en bestaat uit mensen met verschillende standpunten en veel verschillende meningen, afkomstig van een zeer grote verscheidenheid aan achtergronden, omdat ze uit verschillende culturen komen, sommige vergelijkbaar met die van de Aarde en andere zeer verschillend.

Op Aarde beweren de meeste mensen dat de Federatie een en al liefde en licht is, welwillend en werkend voor de mensen. Iets dat zo complex en groot is, kan niet eenvoudigweg als goed of slecht worden gecatalogiseerd, dat zou een overgesimplificeerd idee en concept zijn, dat niet de werkelijkheid weergeeft.

Iets dat zo groot is, zoals een politieke instelling, kan onmogelijk altijd goed zijn, want goed en kwaad kunnen alleen in verhouding tot iets anders worden gezien. Goed kan slecht zijn voor sommige mensen en wat slecht is voor een ander kan goed zijn voor weer een ander. Zelfs het definiëren van goed en kwaad is ingewikkeld.

Daarom moeten wij bij het Federatie-onderwerp aangeven vanuit welke context wij het bekijken. Vanuit welk gezichtspunt, met wie, en wanneer. Wie in de Federatie doet wat met wie anders. En niet in het groot generaliserend over de hele groep.

Het deel dat we hier willen analyseren is de Federatie en haar relatie met de menselijke bewoners van het aardoppervlak. Met name de burgerbevolking.

Hoe ziet de Federatie de mensen op Aarde? 5D perspectief versus 3D perspectief:

Yazhi: Een van de meest gekoesterde regels of wetten van de Federatie is die van de vrije wil. Het probleem met de Aarde is dat zij geen rekening houden met de vrije wil van de mensen op Aarde omdat zij die zien als een secundaire interpretatie of gezichtspunt van dezelfde mensen op Aarde maar dan in 5D, of in welke 'D' zij ook mogen leven. Dit komt omdat zij de Aarde beschouwen als een speelterrein, een plaats om een specifieke reeks ervaringen op te doen en om een zeer grote verscheidenheid van redenen.

Zoals ik al eerder heb uitgelegd, zijn de mensen van de Aarde allemaal sterrenzaden, en dan heb ik het natuurlijk over de echte mensen hier. Dus, van bovenaf, vanuit een hoger perspectief van hun eigen bestaan, bestaan zij ook als 5D mensen die meer dan één plaats en tijd tegelijkertijd bewonen. Dit is een feit dat voortkomt uit de aard van de Tijd zelf en dat ik in toekomstige video's volledig zal uitleggen. En ik denk dat het van cruciaal belang is zodat ik hier begrepen kan worden.

Maar dit terzijde, het perspectief van de Federatie is om de vrije wil van haar leden koste wat kost te respecteren. Het verschrikkelijke probleem daarbij is dat, zoals zij zich terdege bewust zijn, het

perspectief van een en dezelfde persoon verandert door de beperkingen van het leven in een lagere dichtheid.

De Federatie zal de wil van de mensen in hun nabijheid vanuit een meer uitgebreid gezichtspunt respecteren als de wil om te overwegen, en niet de vrije wil van diezelfde mensen in 3D. Het leven dat op Aarde wordt ervaren is gewild en wordt van bovenaf gepland door de mensen die de ervaring daar zullen hebben.

Dus zal de Federatie de wil van de mensen in 5D, welke D dan ook, zien als de echte 'vrije wil'. De ervaring op Aarde achterlatend als slechts een karikatuur van het origineel, een avatar, een 'persona' (Griek) die een beperkte ervaring heeft door vrije wil van bovenaf. Waardoor die 3D persoon op Aarde weinig tot geen vrije wil meer heeft.

Ook omdat de mensen in 3D werken en functioneren vanuit een zeer beperkt vermogen van waarneming en dus van reactie op situaties waarin zij leven. Bijna zoals programma's die een beperkt interactief vermogen hebben. Omdat het bereik van gedachten, beweging en gewone middelen zo beperkt zijn door ontwerp. Dus zal de Federatie de behoeften van 3D mensen slechts zien als een beperkte, vervormde 'behoefte' in vergelijking met het grotere, meer 'uitgebreide' gezichtspunt van de 5D persoon die vrijwillig de ervaring op Aarde heeft gepland.

Dus in het kort, de Federatie zal de ervaring op Aarde niet als echt en niet als geldig beschouwen als de ervaring van waar ze staat in 5D, waar "D" ook is. De mensen in 5D hebben de vrije wil, en diezelfde mensen die een 3D ervaring hebben hebben dat niet, omdat zij onderworpen zijn aan de wil en de beslissingen van hun 5D versies. Omdat zij degenen waren die de 3D ervaring ontwierpen die zij vrijwillig zouden hebben.

Voor mij brengt dit ons tot vele ethische problemen.

Ik bespeur duidelijk een invaliditeit van de mensen op Aarde, die als zo goed als niet reëel wordt gezien voor de Federatie die hier in het algemeen toezicht op houdt. Of op zijn minst niet voor de mensen die feitelijk de beslissingen nemen om op Aarde te gaan wonen en daarbij immorele en niet-ethische dingen met zichzelf doen! Ik heb sterk het gevoel dat dit vreselijk fout is, want het gaat er niet om wie waar is en wie meer of minder waarde heeft dan wie anders en waarom.

Het eenvoudige onbetwistbare feit is dat een mens een ervaring heeft en ongeacht wie hij of zij in een andere dichtheid boven zich zou kunnen hebben, het zijn mensen van rechtswege. En hun behoeften worden niet vervuld in de naam van de vrije wil. Bijna alsof de mensen op Aarde vanuit het gezichtspunt van de Federatie worden gezien als speelbare karakters in een videospelletje.

Zij zijn alleen echt vanuit het gezichtspunt van mensen die het spel via hen spelen, zoals een soldaat die door een slagveld rent in een videospelletje. De speler bevindt zich in de soldaat die een ervaring beleeft, maar die speler weet dat hij/zij alleen maar een spel aan het spelen is, zet het uit en hij/zij gaat kijken wat er in de koelkast ligt! (Zonder zorgen).

Swaruu X: De Federatie is zo groot dat ze de Aarde hooguit als een minuscuul probleem kan zien, en niet eens een probleem. Van binnenuit de Aarde, als mens, is het probleem evident en groot, overweldigend en destructief in alle opzichten. Het probleem is dat zij, van buiten de Aarde, de mensen daar zien als avatars van andere mensen, 3D avatars van 5D mensen.

Dus voor hen zijn de Taygetanen, jij en ik, wie er ook maar tekeergaat over wat er aan de hand is, slechts verwant aan iemand die vecht voor de rechten van videospelfiguren die een oorlog uitvechten en duidelijk lijden. Dus het trieste feit is dat zij het probleem niet zien. Niet dat ze 'slecht' zijn als zodanig. Ze zijn gewoon niet in staat mensen te begrijpen omdat hun begrip van buiten de Aarde zo uitgebreid is vergeleken met dat van mensen.

Dus als je hen, Federatie leden, vertelt dat de mensen lijden, zullen ze zeggen: "Ik weet het, maar ze hebben ervoor getekend." Zij zien leven, incarneren op Aarde, als een test van karakter. Zij zien lijden niet echt als kwaad. Alleen als iets dat voorkomt wanneer je afdwaalt van je pad van verlangens. Je lijdt omdat je niet op één lijn zit met wat je wilt als levenservaring en pad. Dus lijden als zodanig is slechts

een deel van het spel.

Gosia: Waarom vechten ze dan wel tegen de Reptielen en zo? Doen ze dat? Waarom laten ze de Aarde niet volledig teisteren door de regressieven?

Swaruu X: Omdat als het kwaad niet tot op zekere hoogte wordt bestreden, het de Aarde volledig zal overnemen en vernietigen, omdat puur kwaad de neiging heeft zichzelf te vernietigen. Dus moeten zij het stoppen wanneer het een bepaald niveau bereikt. En dit is waarom de Cabal of de regressieven zoveel trucs gebruiken om de regels te verdraaien. En dit is precies waarom een nucleaire oorlog als zodanig, nooit zal plaatsvinden. Niet met planetaire gevolgen.

Robert: Je zei dat de Federatie al haar leden een kader geeft van wettelijke, ethische en morele regels. Dit gemeenschappelijke kader geldt voor alle leden. Maar wat gebeurt er op de planeet Aarde, welk kader wordt er gebruikt? Een ander kader vanwege de unieke positie van de aarde ten opzichte van andere leden van de Federatie? En zo ja, waarom zijn er dan twee maatstaven voor ethiek en moraal?

Swaruu X: Voor de Federatie valt de Aarde perfect binnen haar wettelijke kader. Het probleem hierbij is dat de Federatie niet één blok vormt binnen één niveau, maar op een trapsgewijze manier niet alleen in oppervlakte toeneemt, maar ook in dichtheid binnen de jurisdictie van elk van deze niveaus. De toename van haar dichtheid veroorzaakt een verandering in de perceptie van het bestaan van haar leden, van wat zij onder de werkelijkheid verstaan, en dit brengt onvermijdelijk een verandering in hun ethiek met zich mee, omdat ethiek onherroepelijk verbonden is met de perceptie van de werkelijkheid en het bewustzijnsniveau van elke persoon. (Ik bedoel het bewustzijnsniveau van de leden die haar controleren en samenstellen).

Dus vanuit het meer verruimde perspectief van deze leden van een hoger niveau, wordt de Aarde gezien als een op zichzelf staande plaats of rijk waar mensen (noem ze zielen, maar zo eenvoudig is het niet) op eigen risico binnengaan.

Zij beschouwen het doel van de Aarde als een plaats van expansie, van het leren beheersen van de persoonlijke werkelijkheid, van expansie van het persoonlijk en collectief bewustzijn waartoe die "zielen" behoren, en uiteindelijk bevordert het ook de expansie van het geheel, van de Oorspronkelijke Bron.

Vanuit de bijna a-temporele positie van die mensen in hogere of uitgebreide rijken, dichtheden en bewustzijn, wordt wat er op Aarde gebeurt tijdens een incarnatie van een persoon-ziel die het als lijden ervaart in de loop van ongeveer 80 jaar, van daaruit gezien als een eenvoudige zucht in de Tijd, een verrijkende ervaring voor allen.

Op dezelfde manier wanneer een psycholoog op Aarde een brandende kaars voorstelt aan een baby van een maand en de baby probeert het vuur aan te raken, waardoor hij zich licht verbrandt. De psycholoog ziet het als een leermoment voor de baby, omdat de brandwond niet ernstig zal zijn, hij zal binnen enkele minuten overgaan omdat de ruggenmergreflex van de baby het handje zal terugtrekken voordat er sterke schade optreedt. Dit wordt ook gebruikt om te testen hoe goed het zenuwstelsel van de baby werkt, afhankelijk van zijn ontwikkelingsstadium.

Vanuit die hogere dichtheden heeft een ervaring van lijden op Aarde dezelfde waarde. Leren, expansie. De waarde van ethiek en moraal verandert sterk met de expansie van het bewustzijn. Dus wat ethisch is op het ene niveau is niet ethisch vanuit een ander niveau. Dit is een onontkoombaar feit dat Yázhí en ik hebben waargenomen.

Dit betekent dat vanuit een meer verruimde positie van bewustzijn vaak de middelen het doel rechtvaardigen. Dat wil zeggen dat het opzettelijk uitlokken van situaties of gebeurtenissen die op Aarde als onethisch kunnen worden beschouwd, het positieve eindresultaat rechtvaardigt dat deze onethische gebeurtenissen veroorzaken. Dit is een uiterst belangrijk punt.

Dit punt is heel gebruikelijk voor mensen die zich op een bepaald niveau van expansie bevinden, aangezien de ethiek verandert naargelang het niveau van bewustzijnsperceptie van elke persoon.

Een ander punt is echter dat het opleggen van een ethisch gezichtspunt of kader van bovenaf aan een

lager ethisch kader zoals dat van de Aarde, vanuit een of ander gezichtspunt met zich meebrengt dat de "superieure" positie de situatie of ervaring van het lijden van de persoon in de lagere positie, 3D Aarde, negeert of devalueert, alsof het niet echt is, terwijl het dat wel degelijk is.

Dus als een meer persoonlijke opmerking van mijn kant. Vanuit mijn positie, wat die ook moge zijn, ja ik zie het als geldig dat in de ene of de andere situatie de middelen, wat die ook mogen zijn, het positieve einde rechtvaardigen. Zolang dat positieve einde van maximaal of cruciaal belang is en het plaatsvindt. Maar ik zie ook hoe onrechtvaardig dit kan worden gezien vanuit de "lagere" positie, omdat, om te beginnen, voorbij wordt gegaan aan het waarom dat zo is.

Het wettelijk kader voor de Aarde is dus hetzelfde als voor de rest van de zogenaamde 5D, waarbij 5D de gemiddelde existentiële dichtheid in de ruimte is tussen de culturen die een ervaring hebben in de zogenaamde fysieke wereld.

Het is gewoon dat zij de Aarde zien als een afgesloten plaats, die zij tot in detail kunnen besturen en alles wat daarbinnen gebeurt. En zo is het. Alles wordt daar tot in detail geleid en gemanipuleerd. Daarom hebben wij zo vaak uitgelegd dat er geen totale atoomoorlog kan komen, of iets dergelijks, omdat dat een volledig einde zou maken aan de 3D ervarings-Real. Maar wat wel kan, zijn min of meer gelokaliseerde conflicten of oorlogen op het niveau van de Tweede Wereldoorlog en er kunnen ook uitroeiingsagenda's zijn tegen specifieke bevolkingsgroepen of tegen de totale bevolking van de planeet.

Daarom zeggen we dat de Federatie uiteindelijk alles controleert wat er op Aarde gebeurt. Niet vanuit een kwade positie. Maar om het recht van de bewoners binnen de Aarde te handhaven, maar gezien vanuit een kader van juridisch en ethisch begrip dat verschilt van dat van de mens vanuit het gezichtspunt van daar geïncarneerd te zijn.

Yazhi: Het feit dat de Federatie, en met Federatie bedoel ik zo ongeveer iedereen die niet op Aarde is, het lijden negeert onder een andere set van wat voor morele en ethische manieren dan ook om het probleem te zien zoals ik hierboven beschreef, zorgt ervoor dat de problemen en het lijden van de mensen als licht, tijdelijk, beperkt, aan zichzelf te wijten enzovoorts worden beschouwd. Het veroorzaakt ook een lange lijst van neveneffecten die allemaal veroorzaakt worden door het negeren van het feit dat mensen daar wel degelijk lijden en het niet eens zijn met hoe ze behandeld worden.

Zoals bijvoorbeeld ethische kwesties die sommigen eenvoudigweg als onnozel negeren. Zoals jij die naar een gemeenteraadsvergadering gaat om te praten over het redden van Mason. (Mason is een hoofdrolspeler en speelbaar personage in een videogame serie). Ik bedoel, ze zien Mason niet eens als een 'echt' persoon. Degene die speelt om Mason te zijn is degene die je moet aanspreken om hem of haar te stoppen Mason te martelen in het spel (het is een oorlogsspel). Niemand overweegt echt om het spel in te gaan om met Mason te praten, om hem ervan te weerhouden steeds maar weer in het virtuele Vietnam te vechten. Je gaat praten met de speler, niet met het videogame personage. Dit is de mentaliteit van de Federatie ten opzichte van mensen.

Gosia: Ik zie niet in waarom ze dit als een spel zouden zien. Ik bedoel, degenen die door onderdompeling komen, oké, dat begrijp ik, maar de meeste zielen komen hier als gewoon een andere incarnatie, van de Bron. Het maakt zelfs niet uit of dit een of andere kunstmatig gesimuleerde "onwerkelijke" realiteit is of wat dan ook. 5D is een ander spel, gedaan door de MIND maar nog steeds een "spel van de geest". Zoals je ooit zei, het maakt niet uit hoe de ervaring wordt opgewekt, mentaal of technologisch (toen je het had over geheugenimplantaten, etherisch versus technologisch), de ervaring is hetzelfde. Dus onwerkelijk spel of niet, de ervaring hier is echt. En zielen ervaren het als echt.

Yazhi: Dat begrijpen ze wel, maar op een mentaal niveau, niet op een echt inlevingsniveau. Daarom heb ik gezegd dat de niet-emotionele rassen het minst in staat zijn om te begrijpen wat er gaande is op Aarde. Hoewel de nadrukkelijke rassen worden opgevat als een klein zusje dat haar broer die videospelletjes speelt, vertelt dat wat hij doet door Mason bloot te stellen aan de Vietcong, gewoon wreed is.

Collectieve wil, het Veld, en de Federatie:

Yazhi: Met alles wat ik hierboven heb gezegd, dan is er een andere manier van werken, of mechanisme van de Aarde Matrix. Wat het collectief wil, weerspiegelt zich in wat het 5D collectief van mensen binnen

3D ook wil, want de Aardse Matrix, 3D, is gemaakt van ideeën. En die transcenderen de dichtheid naar 5D, en van daaruit nemen velen beslissingen over wat zij als volgende willen leven of herbeleven.

Maar als we alleen kijken naar het menselijk collectief:

Het probleem is de algemene mentaliteit van de mensen. Ik bedoel dat ze niet weten hoe ze voor zichzelf moeten denken om wat voor reden dan ook, velen zouden zeggen omdat het hen ontbreekt aan spirituele vooruitgang, of kennis. Dit is heel belangrijk omdat ze allemaal een mentaliteit hebben van anderen volgen, en geen beslissingen nemen of verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen op welke manier dan ook. En de weinigen die zij volgen gaan in een narcistische eetbui die meer problemen en meer chaos creëert.

Dit mechanisme zal een menselijk Collectief Onbewustzijn creëren. En dat bestaat uit alle percepties, waarden, morele, spirituele, wetenschappelijke, ethische, religieuze en gewone gangbare ideeën die de massa's als geheel als waarheid en werkelijkheid aannemen en ermee instemmen. En zoals we al vele malen eerder in andere onderwerpen hebben gezegd, zal dat een werkelijkheid dicteren, en het is de definitie zelf van de Matrix. Onthoud dat de mensen collectief en individueel de Matrix zijn.

Het is dus duidelijk dat vanuit die massa die het Collectieve Onbewuste heeft gecreëerd, de wensen en behoeften, wensen en al, worden "uitgezonden" naar het "Veld" zoals het wordt genoemd wanneer men verwijst naar de Wet van Spiegels of de Wet van Aantrekking. Waardoor ze in principe allemaal hetzelfde lot ondergaan als wanneer allen het eens zijn over wat men wil.

Omdat de behoefte van de één, hoewel genoeg om te dicteren wat het zal krijgen van het Veld en de Wet van Aantrekking althans in theorie, verspreid is en zwaar beïnvloed wordt door het grotere Collectieve Onbewustzijn. Het ontbreekt dus aan focus, waardoor resultaten meestal uitblijven.

Dus, terugkomend op de Federatie. Dit is de bulk, de massa gemaakt van bewustzijn, het Menselijk Collectief Onbewustzijn, dat de Wet van Aantrekking in het Veld leest en levert wat een frequentie is die overeenkomt met zijn verlangens.

En de Ruimtetwet, de Vrije Wil en de Eerste Richtlijn in acht nemend, zal de Federatie dit collectieve massaverlangens verschaffen of erkennen als wat gerespecteerd moet worden, en niet de wensen van een enkeling die andere dingen wil. Dus vanuit dat perspectief gezien, komen die enkelen niet overeen met de rest, en hebben dan geen collectieve macht om behoeften op te eisen. Ik weet dat de Wet van Spiegels voor iedereen op een individuele manier werkt, maar ik zie nog steeds veel grenzen aan wat er op die manier feitelijk bereikt kan worden, omdat mensen die in strijd zijn met de verlangens van het collectief nog steeds ondergedompeld zijn in dat Collectieve Veld.

Gosia: Waarom zouden 5D-mensen echter als collectief gevaccineerd willen worden? Wat schieten ze daarmee op? Ik begrijp het niet.

Yazhi: In principe is dat wat zij als collectief willen, gezien vanuit het standpunt van de wet die de Federatie naleeft. Voorlopig denk ik dat dit het uiterste is wat ik kan zeggen over het waarom, anders dan het aloude "vanwege de ervaring". Het belangrijkste punt hier is dat de Federatie geen rekening houdt met de behoeften van de weinigen, alleen met de behoeften van de velen, en met de behoeften van de mensen in 5D die al wisten wat ze zouden leven. Ze weten wel wat ze zouden leven, dat zijn massale uittocht van de Aarde. Zij houden de overeenkomst om massaal te vertrekken. Zij verdedigt alleen de collectieve overeenkomsten.

Gosia: Maar hoe weten ze die collectieve overeenkomst? Hebben ze daar holografische metingen van? Want ik begrijp dat het VELD dat leest en de situatie terugkaatst. Maar ze lezen het Veld niet. Ze zitten daar met hun gewaden... Ik begrijp niet hoe de Federatie de collectieve wil meet? Gebaseerd op wat? Het kan niet zijn wat de onderduikers zeiden voor ze binnenkwamen. Dat zijn sterrenzaden die zich nu meestal tegen dit alles verzetten. Het kan ook niet gebaseerd zijn op zielen uit het hiernamaals. Daar hebben ze geen toegang toe. Dat is YAZHI niveau. Hoe weten zij het dan?

Yazhi: Nou dat is vrij simpel, alleen zien wat mensen zeggen in de verdomde sociale media. Ik bedoel waar denk je dat ze al die gegevens voor verzamelen? Het was vroeger moeilijker toen er nog geen internet was. Dit is ook een deel van het transhumanisme, waar ik in dit onderwerp nog niet de kans voor

heb gehad om op in te gaan.

Gosia: Maar hoe zit het met 5D wants? U zei dat ze meer waarde hechten aan 5D wensen en 3D wensen afdoen als slechts avatars. Maar toen werd ook gezegd dat ze kijken naar ons collectief en wat het wil.

Yazhi: In een paar woorden, ze observeren 5D behoeften en wensen, en dan van binnenuit de 3D observeren ze ook mindere wensen zoals voor het veranderen van het spel van binnenuit. Dus bijvoorbeeld: mensen willen die horrorvideogame spelen en ze weten waar het spel over gaat en ze zeggen: ik wil het!

En dan, eenmaal in het spel, kunnen sommige dingen worden veranderd naar de wil van de spelers. Maar niet het algemene onderwerp van het spel. Ik denk dat het op deze manier duidelijker is.

Gosia: Wat zijn dat voor dingen?

Yazhi: Vaccins of geen vaccins, oorlogen of geen oorlogen. Variabelen binnen de Matrix. Maar niet het veranderen van de aard van de Matrix.

Gosia: Oh... je bedoelt dat de 5D spelers wilden ervaren WAT de 3D Aarde ook brengt... en dat moet gerespecteerd worden. En dus respecteren ze wat die spelers voor zichzelf manifesteren als ze eenmaal hier zijn, want een van de regels van het spel voor hen is om te manifesteren wat dan ook in 3D? Dus dat moet worden gerespecteerd en zelfs ondersteund?

Yazhi: Zoiets binnen de perken.

Gosia: Welke grenzen?

Yazhi: Een nucleaire oorlog zal nooit gebeuren. Maar mindere oorlogen wel.

Gosia: Welke andere grenzen?

Yazhi: Zo'n beetje alles, hoe verschrikkelijk ook, zolang het maar niet de hele planeet of de Matrix vernietigt, zoals in de behoeften van het collectief. Na hun dood gaan ze ergens anders spelen.

Gosia: En er zijn nooit 5D spelers die teruggaan en collectief zeggen: niet meer!? Door de eeuwen heen moeten er miljoenen ET's door deze plek zijn gegaan. En ze ondersteunen nog steeds dit spel en manifesteren wat dan ook? Lijden en alles? Hun veranderde mening over deze plek door het te hebben doorleefd, verandert niets aan het 5D collectief van wat de 5D spelers willen? Gaan WIJ het idee over dit spel niet veranderen op het 5D collectief niveau als we eenmaal daarboven zijn?

Yazhi: Dat doe je!

Gosia: Hoe komt het dan dat andere ET's dat niet doen?

Yazhi: Velen wel, maar niet genoeg! En er wordt voortdurend gezegd dat de veranderingen en de invloed binnen de Aarde moeten zijn. Ik moet nu echt gaan, ik wou dat ik dat niet deed!

Andere punten om te overwegen:

Yazhi: Er is een belangrijk deel dat ik gisteren niet heb gezegd. Je vroeg me hoe de Federatie de wensen van het menselijk collectief leest. Dat doen ze niet! Wat er aan de hand is, is waarschijnlijk de simpele actie van de Wet van Aantrekking die de mensen op Aarde geeft wat ze willen, meestal collectief. Collectief omdat de wensen van de individuen bijna altijd toch sterk beïnvloed zullen worden door het collectief! Dus het Veld leest, om zo te zeggen, de wensen van het Collectieve Onbewuste.

En zoals ik al eerder heb gezegd, het probleem met de Wet van Spiegels of de Wet van Aantrekking is dat als je onder een soep van negativiteit zit, je alleen maar meer van hetzelfde op jezelf zult overbrengen. Je kunt niet alleen maar wensen dat je een leuk leven hebt, als je onderbewustzijn een puinhoop is. En het is een puinhoop omdat je omringd bent door menselijk onbewuste velden. Dus de mensen krijgen alleen maar meer van hetzelfde en zullen elkaar versterken in het geloven van wat dan ook... niet goed voor hen

is. En van daaruit, is waar ik zeg dat ze als een collectief al die Tulpa's en Egregors beginnen te manifesteren.

En die weerspiegelen zich niet alleen als 'echte', 'objectieve' negatieve entiteiten, maar ook als de nachtmerries die de hele tijd op Aarde voorkomen, als gevolg van eenvoudige frequentie-match, worden ze compatibel met die situaties. En aan creaties die niet alleen voortkomen uit het Collectieve Onbewuste, maar als reflecties van hun slechtste eigenschappen als soort of cultuur. Kromme politici, Cabal, Illuminati's, Satan aanbiddeers, criminelen, noem maar op!

Dus het lijkt erop dat de Federatie wacht om ze allemaal te zien evolueren naar een beter collectief.

Gosia: wachten om ze te zien evolueren? door ze in trans-mensen te veranderen? Ik begrijp het niet.

Daarom zei ik: het lijkt erop. Dat is wat ze zeggen of waar ze op zinspeelden. Alles wat ik zie, wat wij zien, is meer lijden en massale uitroeiing nu.

Gosia: Ik begrijp wat je hierboven zegt, over het Veld, en ik ben het ermee eens. Maar ik begrijp nog steeds niet waarom de lagere Federatie zich achter de huidige "medische" agenda's (vaccins) schaaft en zich er niet tegen verzet? Papaya shots zoals ik ze noem.

Yazhi: Ze hebben sterk het gevoel dat er te veel mensen op Aarde zijn en dat ze de hulpbronnen uitputten, dus is het beter om hen te verwijderen met papaya shots dan hen te laten sterven met de rest van de planeet terwijl die totaal vernietigd wordt. Dat is hoe ze denken. Het probleem is dat er niet te veel mensen zijn!

En ik ben er vrij zeker van dat dit van een lager niveau komt, van het niveau van de Illuminati Cabal. Van daaruit willen ze inderdaad de hele bevolking verwijderen omdat dat de enige oplossing is die ze zien voor overbevolking, maar ook omdat ze zich voeden met lijden zoals je weet, dus dit is allemaal een groot ritueel, we weten dit allemaal.

Maar dit pleit de Federatie niet vrij. Zoals ik al eerder zei, worden ze crimineel permissief in naam van hun non-interventie wetten. Omdat ze de rotzooi op Aarde kunnen oplossen als ze dat zouden willen, zonder twijfel! Maar dat doen ze niet! Dus nee, ik geloof niet alles wat ze zeggen dat de Federatie de mensen veel helpt en dat wij slecht over ze praten, ik weet zeker dat dat van mensen komt, mensen die Federatie spelen. Omdat wij verpesten waar zij aan gehecht zijn. Dus ik zie de Federatie nog steeds als een stelletje bureaucratische criminelen.

Gosia: Ok. Je zei dat het waarschijnlijk van het niveau van de Illuminati Cabal komt. Maar worden zij gecontroleerd door de Federatie?

Yazhi: Ja, ze kunnen dit niet alleen doen, daarom is de Federatie toegeeflijk, het moet van bovenaf worden georkestreerd, maar het idee, om het zo te zeggen, komt meer van het Cabal-niveau. Maar zoals ik al eerder zei, zij zullen niets doen zonder dat de Federatie hen beweegt.

Dus het is een situatie waar de uitvoering bijna van menselijke oorsprong is van al die Bilderberg miljardairs, vrijmetselaars, Jezuïeten en al die dingen, maar die gehoorzamen altijd aan anderen boven en die boven, dus het is Federatie, daarom is dit permissief, ze kunnen niet zomaar zeggen dat ze hier geen hand in hebben!

De mensen, "kapotte schoenen", worden een frequentie, Wet van Aantrekking, evenbeeld voor die dingen. Die manifesteren zich dan als Cabal criminelen miljardairs zonder empathie. En die ook door frequentie match zullen de slechtste ideeën van het menselijk collectief weerspiegelen. En die van boven, omdat ze direct, geen channelling BS, contact hebben met de Federatie, zullen niet alleen narcistisch handelen, maar ook gehoorzamen aan de regels en wetten van de Federatie. En dit is waar het probleem bijzonder sterk is, de Cabal hoogste niveaus werken samen met de Federatie op een manier van eigenbelang, en de Federatie schikt zich naar hen omdat het deel uitmaakt van de Federatie controlestructuur van de Aarde.

En de Federatie observeert het menselijk collectief wel, maar door de ogen van degenen die met hen praten, omdat zij geen directe toegang kunnen hebben tot alle wensen van het menselijk collectief. Dus

geven ze hen wat de Federatie denkt dat de mensen als collectief willen! De Federatie krijgt alleen de informatie van de leiders, en beslist van daaruit, maar de Aardse leiders zullen hen alleen vertellen wat de mensen als collectief willen, volgens hoe zij de dingen interpreteren.

En de Cabal controleert de mensen van de Aarde met manipulatieve manieren, dus velen zeggen dat het niet hun schuld is. Maar in werkelijkheid zijn degenen die de mensen controleren het resultaat van de chaos van en in het menselijke Collectieve Onbewuste. Dus zij worden gemanipuleerd omdat dat is wat zij als collectief opbouwen als hun leiders. Zoals het gezegde luidt, een bevolking zal worden weerspiegeld in hun leiders en zal precies die leiders hebben die zij creëren.

Gosia: Het spijt me. Ik begrijp het nog steeds niet. Waarom wil de Federatie ons uitroeien? Zelfs als het idee van Cabal-niveau komt? Willen ze niet, zijn ze misschien alleen toegeeflijk?

Yazhi: De Cabal zegt bijvoorbeeld tegen de Federatie dat er te veel mensen zijn. En dat ze een 'ethisch' plan hebben.

Dan zou de Federatie zeggen: "je moet het ze vertellen", en de Cabal heeft het de mensen verteld via de media, films en zo, hoewel de mensen het niet snappen. Dus het lijkt erop dat de mensen het willen. De Federatie kijkt dan de andere kant op. Want het lijkt erop dat dat is wat ze willen.

Gosia: Waarom zijn er geen regels over HOE je het de mensen moet vertellen? Waarom is het allemaal zo onduidelijk? Wie denkt er nu bij zinnen dat iets wat in de film wordt verteld, ook echt aan hen wordt verteld? Dat is onzin!

Yazhi: Ik ben er vrij zeker van dat die regels verdraaid worden door de Cabal en zij die erboven staan. Want de waarheid verbergen als science fiction is bedrieglijk. Dat is liegen. Dat is manipulatief.

Gosia: En kan de Federatie dat dan niet inzien? En die regels veranderen? Ik dacht dat Cabal de Federatie moest gehoorzamen.

Yazhi: Ik denk dat ze die manipulatie weer zien als het resultaat van de mensen op Aarde, zoals het bestaan van de Cabal zelf.

Gosia: En daar komt het "respecteren van de wensen van de 5D mensen" bij kijken, toch? Als in... je wist waar je aan begon?

Yazhi: Ja.

Gosia: Wat een krakeling.

Yazhi: En zoals ik al eerder zei, dezelfde mensen die de Aarde verlaten, en weer 5D zijn, zullen de 3D Matrix met zich meenemen in hun waarden en gedachten. Zoals we zo vaak hebben gezien met de sterren die uiteindelijk verdwaald raken in de Matrix, om met dezelfde mentaliteit weer naar boven te komen.

Robert: Hoe zal de mensheid in staat zijn om vooruit te komen als zij iedere keer dat er een groei is in ethiek, moraal en spiritualiteit gericht is op zelfvernietiging als een planetaire reset? Ik krijg het gevoel dat de Federatie in feite deze kunstmatige werkelijkheid in stand wil houden totdat iemand van bovenaf besluit een einde te maken aan al deze barbarij.

Swaruu X: De mensheid als zodanig zal alleen vooruitgaan op een manier die de controleurs voorschrijven, en deze controleurs zijn talrijk en op verschillende niveaus, zoals reeds is uitgelegd, maar uiteindelijk zijn de leden van de Federatie de belangrijkste controleurs.

Dus er kan geen vooruitgang zijn van de basisbeschaving of het grote publiek op Aarde. En een deel van de reden waarom een reset wordt uitgevoerd is om de parameters van de zeer menselijke ervaring te handhaven en hoe het zou moeten zijn zoals eerder gepland van buiten de Aarde. Deze parameters van hoe een ervaring op Aarde zou moeten zijn komen van bovenaf van buiten de Aarde zelf en worden gecontroleerd door dezelfde mensen die op Aarde incarneerden of zullen incarneren maar vanuit een meer verruimd geestesoogpunt binnen hun bestaan op hogere planeten, voordat zij op Aarde incarneerden, of reïncarneerden op Aarde, en in het geval van hen die daar meerdere incarnaties hebben, zullen die

parameters gebaseerd zijn op hun echte ervaringen op Aarde.

Wanneer een grote spirituele vooruitgang is bereikt, passen de mensen (zielen) die dat hebben bereikt niet meer op de Aarde omdat hun waarden al zo ver zijn geëvolueerd dat het onverenigbaar voor hen is om daar te zijn. Dus genoemde zielenmensen zullen de interesse om daar te zijn verliezen. En wetende hoe alles werkt, zijn zij niet langer geïnteresseerd om naar de Aarde terug te keren omdat voor hun zielen de incarnaties op Aarde reeds hun functie hebben vervuld van het verruimen van hun bewustzijn en zielen. (Zielen - waarbij alle religieuze connotaties zijn weggelaten).

Dus ja, hoewel met aanpassingen afkomstig van diezelfde zielen-mensen-spelers, zal de Federatie de Aarde in principe binnen die kunstmatige realiteit houden, en kunstmatig gecontroleerd.

Vanuit de positie van binnen de incarnatie op Aarde wordt dit gezien als barbarij, en dat is het ook, maar van buitenaf zijn het slechts de parameters van de eigenlijke werkelijkheid en dichtheid.

De Federatie kan hier worden gezien als een kwaadaardige controlerende entiteit, en vanuit het gezichtspunt van iemand die per definitie een incarnatie op Aarde heeft, gebaseerd op zijn eigen waarden en ethische kaders, KAN de Federatie als kwaadaardig worden opgevat.

De meest uitgebreide werkelijkheid, zoals ik hierboven heb proberen te beschrijven, is echter veel gecompliceerder, omdat de Federatie slechts een veelzijdige, veelzijdige entiteit of instantie is die, vanwege haar verscheidenheid aan ideeën, ethische kaders en begripsniveaus, noch kwaadaardig noch positief kan worden geclassificeerd, omdat het vallen onder dit soort definities valt binnen een zeer gereduceerd, reductionistisch begripkader, en alleen wordt gezien met het simplistische begrip van het gezichtspunt en de meningen van veel mensen die op Aarde over deze onderwerpen spreken.

De Federatie is er gewoon. Ze kan niet begrepen worden met vooropgezette simplistische ideeën en met een zuiver menselijk begripkader. De Federatie is niet goed, niet slecht, het is gewoon een complex lichaam.

Robert: Zal de Federatie de mensheid toestaan interstellair te zijn?

Swaruu X: Vanuit het oogpunt van de Federatie, en zoals reeds uitgelegd, zijn mensen geen "soort". Ze zijn een biopak dat meerdere rassen of soorten in staat stelt op Aarde samen te leven met een gemeenschappelijke ervaring die mens-zijn heet.

De Federatie als zodanig ziet de mensheid NIET als een soort of als een ras. Het is een biologisch pak dat op verschillende manieren of methoden toegankelijk is, gebaseerd op de morfologie van de rassen die de Lyrian groep worden genoemd. Dit is omdat het Lyrische lichaam wordt gezien als een van de beste ontwerpen, meest praktisch en sterk, om te overleven in de biologische omgeving van de Aarde.

Dus een direct antwoord op de vraag: de Federatie zal het niet toestaan, niet zoals de mensen zouden willen. De Federatie hoeft niet toe te staan dat de mensheid interstellair wordt, want volgens hen is zij dat al. En dat zij als mensen de kosmos ingaan, vernietigt het eigenlijke doel van de mensheid.

Robert: Kun je ons eraan herinneren wat "interstellair" betekent?

Swaruu X: Interstellair: Een beschaving die in staat is zich te verplaatsen van zijn plaats van oorsprong naar elk ander punt buiten zijn eigen zonnestelsel. (Anders zou het alleen interplanetair zijn)

Een beschaving die over voldoende technologie beschikt om tussen de sterren te navigeren en wat dat met zich meebrengt, een beschaving die meerdere culturen van andere sterren kent en met die andere culturen te maken heeft of afspraken heeft gemaakt.

Waarom Yazhi, Swaruu X en Taygetans de houding van de Federatie ten opzichte van de Aarde als regressief beschouwen:

Anéeka: Wij zien de Federatie als een instituut dat zo groot is geworden dat het niet langer een holografisch systeem in stand kan houden, zodat het een zeer complex meerlagig probleem is geworden.

Wij beschouwen de Federatie als de ultieme controleurs van de Aarde en aan wie de Cabal die de Aarde controleert gehoor geeft. Zij zijn vanuit het perspectief van de Aarde niet vriendelijk voor de Aardse bevolking. Dat gezegd hebbende, betekent dit niet dat er binnen de zeer grote Federatie organisaties, facties, rassen of iets dergelijks kunnen zijn, die vriendelijk zijn voor de mens.

Ik diskwalificeer dus niet de gehele Federatie, maar in bulk, en te oordelen naar wat zij nu doet, praktische resultaten voor de Aarde, doen zij niets in het voordeel van de menselijke bevolking. Wij zijn officieel ook Federatie, maar wij zijn het niet eens met hun houding met dubbele gezichten. Wij werken nu alleen, zo goed als we kunnen, en beperkt door de Federatie zoals zij doen met alle rassen die met de Aarde te maken hebben.

Swaruu X: Over militairen gesproken, de Federatie in het algemeen is zwaar gemilitariseerd. Wie zijn nu de oorlogszuchtigen? Waar is de Federatie van liefde en licht? Er is geen bewijs voor haar bestaan zoals beschreven door "contactpersonen" op Aarde en al die gevestigde en maatschappelijk geaccepteerde ufologen! Er is GEEN enkel bewijs dat de Federatie mensen helpt, of op het punt staat de Aarde te "bevrijden" van "boosdoeners". Alleen loze beloften!

De Federatie heeft nooit ingegrepen op de manier die de mensen zouden willen, waar was de Federatie tijdens de Donkere Middeleeuwen? Waar was ze tijdens de gruwelijkheden van de Eerste Wereldoorlog? En waar was ze tijdens de daaropvolgende vernietiging (genocide) van de zogenaamde "Spaanse griep" 1918-19-20, waar miljoenen stierven als gevolg van de "papaya behandelingen" (vaccins) die werden uitgerold om te genezen wat een simpele griep was?! Precies 100 jaar geleden, bijna tot op de dag van vandaag, door covid onzin! Ik bedoel het is niet eens origineel, ze deden het 100 jaar geleden al! Dit is gewoon een herhaling, herhaling in een grotere schaal! Waar was de Federatie toen? Waar was de Federatie tijdens ontelbare gruweldaden door de geschiedenis heen? Wij hebben tenminste de ballen om te zeggen wat er echt aan de hand is.

De Federatie heeft nog nooit ingegrepen op de manier die de mensen willen en nodig hebben, waarom denken ze dat het deze keer anders is? Het enige dat deze keer anders is, is dat er zogenaamde, en zelfbenoemde "Federatie-ambassadeurs" zijn die de mensen vertellen dat de Federatie "zal ingrijpen". Maar pas op, dat is slechts misleiding, want het is nog nooit gebeurd zoals zij het zouden willen! Dus de Media, de gecontroleerde pseudo - alternatieve media gecontroleerd door inlichtingendiensten gebruiken die informatie alleen maar om de mensen te controleren en te manipuleren tot een volgend niveau.

Yazhi: Ok, kijk objectief naar de Federatie. Sorry, waar kunnen we precies zien wat ze allemaal voor de mensen doen? Werkelijk? Waar? Vertel het me? Ik sta erop. Waar is de hulp? Laat het me zien! We zitten midden in een massavernietiging (genocide), en waar zijn ze in godsnaam!?! Morgen zullen ze komen, zeggen ze. Morgen is het te laat. Het is te laat VANDAAG.

We hadden een plan om te helpen, en het antwoord was NEE. En nu kunnen we niet eens iets tegen ze zeggen? Klinkt dat niet verdacht veel als Media en YouTube verbieden?! Ze zullen me niet de mond snoeren! Ik ken de waarheid en ik zal het zeggen!

En in tegenstelling tot wat ze zeggen, vertel ik ze met bewijs, dat de Federatie niets doet om hen te helpen. Als ik de hulp zie, als ik zie dat ze problemen oplossen zoals al die New Age mensen zeggen, dan zal ik mijn woorden inslikken, maar nu moeten ze de onze inslikken! En ik heb gesproken!

Gosia: Wat is die waarheid nu precies? Wie zit er werkelijk achter deze "vernietiging" (genocide)?

Yazhi: O, de waarheid is ingewikkeld, en niemand heeft haar in pacht. Maar hier doel ik op het simpele FEIT dat de Federatie helemaal NIETS doet om de mensen te helpen! Ja, ja, ze helpen misschien de vertrekkende zielen en zo. Maar op Aarde NU, wat levende mensen willen vanuit hun perspectief, geïncarneerd perspectief, is het oneerlijk en een misdaad.

En nogmaals, zoals we al eerder hebben gezegd, ze geven geen moer om de mensen, alleen om de belangen van de zielen vanuit een "hoger perspectief" die al dat lijden op Aarde willen meemaken "om te ervaren", zeggen ze.

Gosia: Helpen zij vertrekkende zielen? Hoe?

Yazhi: Als ze sterven en ze zijn sterrenzaden, worden ze teruggedleid naar de incarnatiecycli van hun plaatsen van herkomst, (volgens hen de Federatie, natuurlijk, want geen enkele ziel behoort tot een bepaalde plaats, dat is slechts een ander geloofssysteem).

Gosia: Ik begrijp het.

Yazhi: Dus mensen als zodanig hebben geen rechten. En ze hebben ongelijk omdat ze de dingen alleen vanuit hun hogere dichtheidsperspectief waarnemen en het perspectief van iemand op Aarde diskwalificeren.

Gosia: En dat doen ze ook omdat ze hun Matrix-speelplaats in stand willen houden toch?

Yazhi: Ja! Waar zouden ze anders al die zieke spelletjes kunnen spelen?! De Federatie heeft geen excuus. Ze kunnen het probleem nu oplossen. Onmiddellijk.

Gosia: Dus ze zijn de samenleving aan het resetten, toch?

Yazhi: Ja, maar niet op de manier zoals ze de mensen in de New Age gemeenschap vertellen. De Federatie KAN de problemen op Aarde in zeer korte tijd oplossen EN het zo laten lijken dat de mensen met de eer gaan strijken, zoals het hoort. Ze doen het niet. Vanwege metafysische redenen? Werkelijk?

Gosia: Wat zouden de metafysische redenen dan zijn om te ervaren dat je ziel wordt losgekoppeld van de Bron en sterft, door "papaya-behandelingen" (vaccins)? En een transhumane samenleving te hebben onder totale controle van de regressieven? Wat heeft de ziel daar werkelijk aan, vanuit hun "hogere" perspectief? Zij zal ernstig worden afgesneden en beschadigd.

Yazhi: Precies mijn punt! Dan zijn ze zielloos.

Gosia: En wat doen ze nu? De Federatie.

Yazhi: De overvloedige mensen van de Aarde verwijderen op de "zachtste" manier die ze kunnen bedenken. Ze veranderen het in een super hoogtechnologische transhumanistische borg-achtige hive mind planeet. "Voor de ervaring," zeggen ze. Dat betekent massamoord. Dus de Federatie is aan het massamoorden. Maar de New Agers houden van ze. Zoals ze van Stalin hielden.

Gosia: Je bedoelt "papaya behandelingen" (vaccins)?

Yazhi: JA, en andere gerelateerde agenda's, voedsel, medicijnen, mind control, vergiftiging. Dat allemaal!

Gosia: Maar zijn zij degenen die dit zelf orkestreren of alleen maar toelaten? Dat is me nog steeds niet duidelijk.

Yazhi: Beide! De Federatie is enorm. Sommige leden van de Federatie orkestreren dit alles, anderen staan het toe. Anderen worden gemanipuleerd of zelfs gechanteerd (zoals de Taygetanen).

Gosia: En hoe passen Maitre daarin?

Yazhi: Dat zijn manifestaties van het grotere collectief. Egregors. Moeilijk te bevatten, maar zij zijn de materialisatie van alle dingen en alle gedachten van angst van een groter collectief, waaronder vele sterrenrassen. Toch lijken ze allemaal van de Aarde te komen. Dat ze een Egregor zijn, betekent niet dat ze niet echt zijn. Egregor betekent alleen HOE het werd gecreëerd, of voortgebracht.

Gosia: Hoe chanteren ze je?

Yazhi: Je kent de lijst. Van pesten met marionetten op Aarde tot het Federatie hoofdkwartier die waarschuwingen stuurt om naar Alenym te vertrekken en alles daar tussenin. Het past allemaal! Het zijn allemaal onderdelen van dezelfde agenda. Om onze bips hier weg te halen!

Gosia: Ok, en die egregors... zelfs als ze egregors zijn, hebben zij hier een rol in? Want je zei dat wat er op Aarde gebeurt hun handtekening heeft, Maitre 's. Dus zijn zij hierbij betrokken of is het puur Cabal - Federatie orkestratie?

Yazhi: Dat zijn ze omdat ze een effect van het kwaad zijn, en kwaad is angst en waar is de grootste angstfabriek in deze Melkweg? De Aarde!

Maar op een lager niveau gezien, werkt de Federatie (vertegenwoordigd door rassen als Alfratanen (Centauri), Andromedanen, Arcturianen, Sirianen, Antariërs) tegen de kwaadaardige Maitre en Reptilianen die de arme mensen kwaad willen doen. Maar vanuit een hoger perspectief: de Federatie speelt beide kanten. Want het is allemaal een ziek spel voor zielen om te spelen.

Zielen op Aarde EN in 5D zoals de Taygetans, dat zijn ook spelers! En die andere rassen ook. Net als de Illuminati, die de geallieerden en de as-nazi's financierden tijdens WOII. Messerschmitt Bf 109 gevechtsvliegtuigen maken voor Hitler in FORD's fabrieken in Detroit!

Gosia: Dus je bedoelt dat het lagere niveau van de Federatie dat misschien niet eens weet en dat ze oprecht kunnen denken dat ze helpen en iets positiefs doen?

Yazhi: Ja, maar dat is alleen zo vanaf een of ander lager niveau. Naar analogie van de Tweede Wereldoorlog. Mensen zijn boos op je omdat je zegt dat de Royal Air Force voor de nazi's werkt. Dus zien ze dat als absurd. Maar van bovenaf werkte de RAF voor de nazi's. Omdat beide zijden tot dezelfde opperheren behoorden.

Ik werk niet en ik denk niet op een lager niveau van de Federatie, je kent me. Ik kijk hierboven. Ik weet dat zij het zijn. Omdat ze zo machtig zijn dat ze het probleem in een paar dagen kunnen oplossen. Waarom doen ze dat niet? Omdat dat probleem, zieke Aarde speeltuin is wat ze willen! Ze spelen alleen ALS ze het niet willen.

En ondertussen... ervaren al die Starship Fighter Pilots van Antaria en van Centauri in hun glimmende UFO fighters, dat wat jij zegt, wat ik zeg, als oneerlijk! Want zij zetten hun leven elke dag op het spel als ze naar hun CAP (Combat Air Patrol) gaan. Onwetend zijn ze dat hun hoge commando het probleem veroorzaakt om de oplossing te verkopen, net als de Cabal op Aarde, omdat het van dezelfde mensen komt!

Antariaanse en Alfariaanse gevechtspiloten zouden inderdaad kunnen denken dat wij oneerlijk zijn, u en ik, omdat wij zeggen dat alle problemen op Aarde onder controle en 100% onder controle van de Federatie zijn. Het is dus oneerlijk voor hen, omdat zij zichzelf in gevaar brengen om de blokkade rond de Aarde af te dwingen, zodat er geen ongeoorloofde ruimteschepen binnenkomen. Ook omdat de mensen zelf op hen schieten, soms met dodelijke afloop, zoals vorig jaar, toen een Urmah-piloot werd neergeschoten, zelfs toen hij een ultramodern "katachtig" gevechtsvaartuig bestuurde. Zijn naam was Istchi van Avyon.

Ik heb nooit ontkend dat piloten van de Federatie, vooral gevechtspiloten, elke dag hun leven riskeren. Het probleem dat niemand op Aarde zegt is dat, dat gewoon een ander niveau is van hetzelfde spel, ziek of niet, dat de Federatie beheerst.

Een sterk voorbeeld is de Tweede Wereldoorlog, waar gevechtspiloten van beide zijden elke dag vchten boven het luchtruim van de wereld, waarbij ze hun leven verloren bij het verdedigen van hun kant, familie en vrienden, vechtend tegen vijandelijke vliegtuigen die ook vchten voor vrienden en familie. Dus de gevechten waren echt, en het was gruwelijk.

Maar van bovenaf beheerste de Illuminati beide kanten van de oorlog als een ziek spelletje. En van nog hogerhand was de Federatie zelfgenoegzaam met beide kanten, toegeeflijk omdat het maar een spel is en spel is het.

Ik ontken niet dat het een GAME is, want het is een game sorry, get over it, waar ik over tier en de Taygetans en de Urmah, is dat het een ZIEK spel IS, want terwijl je erin zit is het lijden heel diep en

verschrikkelijk en niemand kan dit ontkennen, en als ze dat doen zijn ze ronduit beledigend! ← Dit betekent de Federatie, de Aarde als probleemontkenners.

Gosia: Maar de lagere niveaus van de Federatie... zij zouden moeten ruiken dat er iets niet pluis is. En op het lagere niveau, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog, moesten ze toch iets doen om lagere officieren te laten geloven dat ze aan de positieve kant stonden. Wat doen de lagere niveaus van de Federatie?

Yazhi: Ja, en ik twijfel er niet aan dat velen de rat ruiken, zoals de Taygetans en de Urmah. Maar elke keer als er iets bereikt is, komt er iets anders. Zo probeert men een brand te blussen terwijl de brandstichter nog met een aansteker rondloopt! Het is het eindeloze verhaal van het oplossen van een probleem om vervolgens te moeten constateren dat er twee nieuwe problemen zijn ontstaan!

Gosia: Geef me eens wat voorbeelden van wat die lagere federatieniveaus doen. De goede. En dit alles is trouwens zo logisch en zo voor de hand liggend. Nogmaals, je hebt het me ineens heel duidelijk gemaakt en dit verzoent eigenlijk heel veel van de Federatie-kwesties.

Wat zijn ze aan het doen? Mensen telepathisch wakker maken, (dan worden ze voor gek uitgemaakt). Maitre en Reptilian gevechtsschepen opjagen met Antarian en Centauri equivalenten om de blokkade af te dwingen (maar ze staan toe dat er meer portalen open zijn). Het veroorzaken van een massaal ontwaken bij de mensen, wat op zijn beurt weer meer conflicten zal veroorzaken, maar dat is wat ze willen! Ze bespelen beide kanten! Ze willen de dualiteit accentueren! En het conflict ermee! Om hun zieke spel voort te zetten.

Dus zijn ze allemaal hard aan het werk om de vibratie van de Aarde te laten stijgen. En als de Aarde vol is met sterrenzaden die hun werk doen... gooien ze er een stokje voor, met een valse "gezondheidsbedreiging" (pandemie). En zo brokkelt alles weer af!

Want zonder twijfel is de huidige "gezondheidsdreiging" georkestreerd vanuit het hoogste controleniveau van de Aarde. De Cabal reageert alleen op hun opperheren. En dat zijn de Federatie. Het probleem hier is dat mensen niet meer dan een 5 minuten aandachtsspanne hebben. Meer dan 2 minuten tegenwoordig! Dus ze nemen niet alle informatie in zich op voordat ze ergens een mening over vormen.

We hebben nooit gezegd dat de hele Federatie verrot is. Hoe vaak hebben we niet gezegd dat de Andromedanen en de Arcturiërs en al degenen met wie Alenym in de Viera praat, ook vreselijk bezorgd zijn over de situatie op Aarde en zouden willen dat ze meer konden helpen! Zij zijn bezorgd en wat ik zeg, wat wij zeggen, is niet tegen hen. Het is tegen het hele systeem, de grotere Federatie. Hoe het beheerd wordt!

Ik weet dat de mensen op Aarde schuld hebben aan wat er met hen gebeurt. Ik weet dat de Federatie zegt dat als zij het probleem voor de mensen oplossen, zij geen lering uit de ervaring zouden hebben getrokken! Dat zijn hun belangrijkste excuses! En ja, het is de schuld van de menselijke bevolking Ja, het is hun puinhoop. Karma zoals ze zeggen. Maar diegenen in de Federatie zien niet verder dan dat!

Er is niets mis mee om een helpende hand te bieden! Als je lijdt in één dichtheid, lijdt je in alle. Je hoeft niet te lijden om te leren. Je hoeft je hand niet te verbranden om te weten dat je 'm niet mooi vindt. Ze gaan nu tegen ons in omdat we hun zieke spelletje kennen. En het zijn niet de Taygetans die dit allemaal in gang zetten, zij zijn slechts een van de vele rassen die tot het besef komen dat ook zij in een matrix leven, alleen een grotere kooi! Maar het is wel een kooi. Dus laat ze met rust, ik ben degene die dit allemaal zegt, dus geef mij alleen de schuld, laat mijn vrienden in vrede leven!

De Federatie gebruikt altijd trucs en marionetten. Nooit stappen ze naar voren om iemand een directe boodschap te geven. Ze gebruiken alleen afgevaardigden, mensen die alleen als mensen worden gezien. Zij zijn het die willen dat wij onze mond houden omdat we durven te praten! Het enige wat ze doen is zich handig verschuilen achter hun eigen regels van hun psychopathische spel. En zelfs als ik dit alleen moet doen, zal ik dat blijven doen! Want genoeg is genoeg van jullie zieke lijdende spel! Ik heb gesproken!