



## **ECOSYSTEMEN IN TAYGETA - SYMBIOSE IN DE NATUUR**

"Deze informatie is verstrekt door buitenaardse personen, vrouwen en mannen van de ster Taygeta in de Pleiadencluster, via een schriftelijk contact met ons."

Temmer en Erra zijn zeer vredelievende planeten, weinig dingen doen je daar kwaad. Ze zijn gebaseerd op symbiotische ecosystemen, niet op agressieve uitbuiting - zogenaamde 'superbewoonbare' planeten. Er zijn nog twee andere planeten in Taygeta, Procyon (niets te maken met de ster met de gelijkende naam Proceon) en Dakote. Procyon is een zeer hete en vijandige planeet, met een zwaartekracht van 1,2 G. waar je 20% meer weegt dan op Aarde, vergeleken met Temmer en Erra met 0,8 G. En daar is alles vijandig. Alles wil je tot zijn avondeten maken, alles is giftig. Alles is vleesetend, de wet van de jungle. Een schril contrast tussen Temmer en Erra en Procyon. Dakote daarentegen heeft weinig fauna, heeft een zwaartekracht van 0,7 G, maar is erg koud. In Taygeta zijn we met weinig mensen, het is niet nodig om ergens binnen te vallen, de natuur is vrij en het grappige is dat het gelijkwaardig overeenkomt.

Want in tegenstelling tot wat op Aarde gebeurt, is het zeer zeldzaam of zeer vreemd dat er een orkaan of een vernietigende storm ontstaat of optreedt. Het is dus een constant, efficiënt en goedaardig klimaat. Het bevordert het leven en de verspreiding ervan. Anderzijds zijn er op Aarde veel parasitaire ecosystemen, in tegenstelling tot op Erra en Temmer waar er meer symbiose is. Op aarde is dat te merken aan zaken als de wildgroei van giftige of stekelige planten, terwijl er op Erra of Temmer meer fosforescerende planten zijn, wat voor insecten niet duidt op een 'ga weg', maar op een 'kom naar mij'. Een andere mentaliteit nog in planten en insecten. Dat wil zeggen, ze trekken insecten aan, ze proberen ze niet af te weren. Ook hebben we heel weinig roofdieren, want het systeem is van nature symbiotisch, niet parasitair, zoals ik het begrijp.

Zelfs in de zeeën wordt het gekenmerkt door de grote populatie walvisachtigen en de afwezigheid van haaien. Integendeel, als je op aarde een mooie, warme en kristalheldere zee ziet, weet je dat er haaien zijn. In Temmer zit diezelfde zee vol met dolfijnen en is vriendelijk om in te zwemmen. Ook dolfijnen zijn nieuwsgierig en vriendelijk. Ze zijn er in overvloed in Temmer en Erra, maar in Temmer vooral. Temmer is een overwegend waterplaneet, het heeft weinig vaste of droge continenten, het heeft een mild klimaat, twee duidelijke seizoenen.



Het is een tropische paradijsplaneet waar palmbomen in overvloed voorkomen, ze zijn overal, verre van een soort die alleen op Aarde voorkomt. Bovendien heeft Temmer een grote variëteit aan vogels, ook vissen en walvisachtigen. Het zien van de fontein van een walvis in de verte of meerdere aan de Temmeriaanse horizon is een alledaags tafereel en niemand stoort zich aan hen.



In Temmer is er veel, laten we zeggen watersport, bijna alles staat in het teken daarvan. Aan de kusten liggen ook veel kleine zeilbootjes. De zee leent zich voor navigatie, want stormen zijn zeldzaam. En de schroef wordt niet gebruikt om boten aan te drijven. De propellers zijn zeer schadelijk voor zeeleeuwen, walvisachtigen, dolfijnen en vissen. De boten zijn niet allemaal zeilend, de magnetische waterstraal wordt gebruikt. De werk- of vrachtboten worden wel aangedreven, maar ze zijn magnetisch om de fauna niet te schaden. Waterjet .die werken door magnetisme samendrukken van het water, dat door een buis gaat en het terugwerpt. In het geval dat een vis de buis ingaat, komt hij er aan de andere kant uit, misschien duizelig, maar niet gekwetst. En alle stroom is nulpunt, zonder kabels of met een minimum aan kabels.



Erra, daarentegen, is een planeet met een zeer veranderlijk klimaat, het is er meestal koud. De winter is sterk. Ook zijn er twee duidelijke seizoenen. De planeet is bedekt met grote naaldbossen.



In Erra zijn er planten die weglopen als ze gestoord worden. De plantjes zijn ronde struiken die, als je er één passeert en stoort, zinloos wegrennen en tegen elkaar en tegen voorwerpen en andere planten en bomen slaan. En dan worden ze weer rustig. Ik denk dat ze dat doen om niet opgegeten te worden of om het dier af te schrikken. Maar ze hebben geen besef van waar ze lopen of zien obstakels. Het zijn net explosies van beweging, van herschikking, van welke plant waarheen gaat. Als de prikkel verdwijnt, kalmeren ze weer en bewegen niet tot de volgende prikkel. Ze leven in gebieden met een hoge bodemvochtigheid, in de bossen van Erra. Er zijn veel soorten die dit doen, hun wortels zijn net kleine pootjes, ze zijn heel oppervlakkig en ze zijn intrekbaar. En ze kunnen zich met verbazingwekkend hoge snelheden voortbewegen, net als een mens zou rennen. Ze komen uit hoge bergbossen.



In Taygeta ook sommige boomsoorten, ze ontwortelen en lopen zeer langzaam naar plaatsen die hen beter passen. Het kan weken duren om maar een paar meter te bewegen, maar ze bewegen wel en dan heb ik het over grote bomen. In Erra zoekt een boom naar de beste grond, maar ze zijn heel erg traag. Weken om een paar meter te bewegen. De Ents bestaan wel, maar zonder de antropomorfe gezichten. Ze spreken ook niet, alleen telepathisch. (Ents.- Pratende en beweeglijke bomen uit the Lord of the Rings) Er zijn ook planten die geluid uitzenden. Op veel plaatsen zijn er planten die geluid uitstralen, maar niet zoals longen, zoals een dier dat zou doen met trillingen of slagen. Ze bewegen. In Erra, Temmer of Procyon tenminste. Het geluid is als een klik, het schijnt dat het is om insecten aan te trekken voor bestuiving. Ze doen het meestal in de lente, ze doen het niet het hele jaar door. Zoals fotoluminescentie, wedijveren ze om de aandacht van insecten. Of ze schrikken ze af, afhankelijk van de kleur.



We mogen niet vergeten dat het ecosysteem in Erra, net als op andere plaatsen, hoofdzakelijk op symbiose is gebaseerd. Niet op concurrentie en/of parasitaire uitbuiting. Er zijn niet veel roofdieren. Procyon, daarentegen, is iets anders, daar wordt het geteisterd door gevaarlijke dieren en insecten. Wat de roofdieren in Erra betreft zijn er wolven, coyotes, vossen en vleesetende katachtigen. Dat is het grootste dat er is als het op carnivoren aankomt. In Temmer of Erra kun je met een gerust hart de zee in en ook het bos in. De katachtigen blijven meestal uit de buurt van mensen, maar de wolf niet, die is erg nieuwsgierig naar mensen. Maar je hoort niet van veel lelijke incidenten, waarbij de wolven van Erra betrokken zijn.